

De familie Langendoen verbleef 6 dagen in Mhofu halverwege juli 2016.

We hebben een heel mooie reis gehad, met Mhofu als eerste onderkomen.

Het was heel goed toeven in jullie huis: heel gezellig huis met mooie tuin en verschillende soorten dieren die elkaar afwisselden.

Bosbokjes regelmatig gezien. Zebra's kwamen op een avond langs. De bushbabies kwamen elke avond stukjes banaan halen, heel leuk zoals ze zeer grote afstanden kunnen springen! Koedoe kwam ook nog op een avond langs en wilde ook wel gevoerd worden. Familie aap kwam af en toe langs, die hebben we uiteraard niet gevoerd. En vanuit Marloth Park konden we ook regelmatig dieren in het Krugerpark zien. Een keer hoorden we 'thuis' getrompetter, zijn even naar de rivier gelopen en zagen een olifant. Het Henk van Rooijen park + uitzichtpunt is ook een heel mooie plek. Daar zagen we krokodillen en nijlpaarden en ook olifanten.

We zijn 3x door het Krugerpark gereden, de eerste keer op eigen gelegenheid op weg naar Marloth Park, de 2^e keer met Kobus en de 3^e keer weer op eigen gelegenheid. Heel leuk, dat het elke keer weer anders is en dat je andere dieren tegenkomt. Het allerleukste was wel om een hele leeuwenfamilie: dames leeuw + **kleine welpjes** van heel dichtbij te zien.

Na Marloth Park zijn we nog in Swaziland geweest, St Lucia, de Drakensbergen (inclusief een pak vers gevallen sneeuw) en als laatste gevlogen naar Kaapstad. Alles heel bijzonder en bijna overal heel mooi weer gehad. Nu hebben we nog de foto's en filmpjes om op een geslaagde vakantie terug te kijken!

Fijn dat Laurika zo vriendelijk en behulpzaam is!





