

VERSLAG MHOFU periode vrijdag 27 juni - donderdag 3 juli 2013

27 juni

Wij, Jeanine, Anouk, Lesley en ik (Peter), kwamen 's avonds om 09:15 met de KLM in Johannesburg aan. De dag daarna was gevuld met het huren van een auto en een rit naar Middelburg waar we een nacht hebben gelogeed in het Alveston Manor, Heksrivier, "English Style", wat aan te bevelen is.

Op vrijdag kwamen we tegen 16:00 aan bij Mimmi en Norval die ons hartelijk ontvingen en meenamen naar Mhofu om ons daar wegwijs te maken. Natuurlijk samen de fles wijn, die klaar stond soldaat gemaakt. Ook nog kennis gemaakt met de familie Wrattenzwijn, die ons nadien regelmatig bezochten. 's Avonds in Jabula gegeten.



28 juni

Wij zaten al rond 05:30 op de veranda naar de apen te kijken en zij naar ons. Na de apen kwamen andere dieren. Het was steeds een verrassing wat we te zien kregen. Tegen de middag zijn we naar Komatipoort gereden waar we bij de Spar (ruime sortering) de boodschappen hebben gedaan.

Daarna naar de Krokodillenrivier geweest, die het Marloth Park scheidt van het Krugerpark, waar we in de verte de familie Nijlpaard konden aanschouwen.

's Avonds genoten van het vlees op de braai en de dieren die ons nieuwsgierig kwamen bezoeken.

De braai was natuurlijk een dagelijks ritueel en ook het genieten van alles wat langskwam, de apen, de zwijntjes, de antilopen, enz. was een steeds terugkomend feest.



29 juni

Met de auto het Krugerpark in, in de hoop de Big 5 te kunnen aantreffen. We hadden geluk met de olifanten, twee leeuwen en de buffels. De olifanten liepen op de weg op een afstand van enige meters van ons vandaan en de leeuwen lagen in het hoge gras lui te zijn.

En natuurlijk de giraffen, zebra's, antilopen, zwijnen, bavianen enz.

In de middag geluncht in Lower Sabi, waar de opdiëntijd langer dan een uur duurde. Daarom noemde Kobus deze gelegenheid ook "Slower Sabi". Je had er wel een prachtig uitzicht over de Sabirivier met zijn krokodillen en nijlpaarden.

30 juni

In Marloth gebleven en genoten van het heerlijke huis en omgeving.

1 juli

Met Kobus het Krugerpark in. Om 05:45 hadden we met hem afgesproken, en hij stond er dan ook! Met dekens, die wij tot zeker 09:30 uur nodig hebben gehad.

Kobus liet ons hele mooie plekjes zien, die we anders nooit zelf gevonden zouden hebben. En jawel ook een witte neushoorn gezien. Nu nog het luipaard!

Kobus zag er een in een boom en wij dachten dat wij hem ook zagen.....?



2 juli

Het zit er bijna op. Genoten van Marloth. Heerlijk geluncht in Phumula Lodge, zeker aan te bevelen! Tegen de avond nog een keer langs de Krokodillenrivier gereden en daar aan de overkant een paar groepen olifanten gezien. Een groep liep luid trompetterend weg toen de andere groep er aan kwam. Mimmie en Norval kwamen nog even afscheid nemen.

3 juli

Afscheid van Mhofu, maar dat deed ook een groep zebra's van ons. Anouk kon een paar met de hand vanaf de veranda voeren.



Mhofu, heerlijk, 6 dagen zijn te kort, we komen terug!

Het was en is een belevenis om hier te mogen zijn.

Rond 12:00 uur zijn we naar Swaziland vertrokken, waar we een nacht hebben doorgebracht om daarna door te reizen naar Santa Lucia. En in Santa Lucia lopen de nijlpaarden in de hoofdstraat, dus opgepast!