

De familie Ruesen verbleven 5 nachten in juli 2011 in BieseBewe (rondavel).

Hallo Ivo & Wilma,

Jammer genoeg weer een einde aan een super vakantie.

We hebben inderdaad genoten van Zuid Afrika en het Marloth Park. Is inderdaad is heel aparte belevenis. Iedere keer als we 's avonds terug kwamen was het een hoop geritsel in de bomen van de apen en steeds kwam de buskbok ook weer even wat te eten halen.

's Morgens zo ongeveer tussen de wrattenzwijnen onder de buiten douche. Kinderen hadden de grootste lol al zijn ze dan niet meer zo jong. Biesebewe is een prima huis.

Op de terugweg was een stewardess erg geïnteresseerd in speciaal Mhofu dus we hebben jullie site al doorgegeven.

**Jullie heel hartelijk bedankt voor alle info enz.**

Groeten van ons allen.

Familie Ruesen.