

Hallo Wilma en Ivo,

Inmiddels weer thuis en we hebben super genoten van onze vakantie in juli 2011 in Zuid-Afrika. Wij hebben het erg goed gehad in Marloth Park. Het huis was prima, en de omgeving is schitterend. **Jullie boffen om een huis daar te hebben!!**

Vooraf dat je met een paar minuten lopen even een kijkje kan nemen bij de river/gate is heel erg leuk. Hierbij vast een paar foto's die we hebben gemaakt in Marloth Park. De leeuwen waren vrij actief toen wij er waren, en de foto's geven een mooi beeld van een aanval van een leeuw op een groep impala's. De dag ervoor hadden ze al een zebra gevangen, wat wij helaas gemist hebben omdat we net door Lionspruit heen reden. Verder hadden we een vrij makke bushbuck in de tuin en natuurlijk veel apen.

Ook de dag met Kobus was erg leuk, het is een goede manier om extra informatie over het park en de dieren te krijgen. Helaas regende het toen de hele dag, dus het was wel erg koud, maar ondanks dat toch een topdag. Daarna zijn we nog twee keer zelf Kruger in geweest en we hebben een keer een bushwalk gedaan.

Groeten,
Irma en de rest van de familie Langhout







