

Piet en Yolande verbleven in Mhofu van 6 april t/m 9 april 2012.

Onze ervaring in vakantiehuis Mhofu in Marloth Park,

In april zijn mijn man en ik naar Zuid Afrika gegaan om een bezoek te brengen aan onze zoon die in Johannesburg woont. We waren al eerder in Zuid Afrika geweest, maar besloten dit keer met onze zoon en zijn vrouw naar het Kruger Park te gaan. Daar waren we nog niet geweest. Na zoeken op internet kwamen we het vakantiehuis Mhofu tegen, gelegen in het Marloth Park, tegen het Kruger Park aan.

We hebben geboekt en al snel kregen we per mail contact met de eigenaren Wilma en Ivo. Zij hebben de voorbereidingen voor ons tot in de puntjes verzorgd. Regelmatig kregen wij in de tijd voordat we vertrokken informatie over het park, de route er naar toe, de bezienswaardigheden in de buurt, reisaftstanden en wat zoal niet meer. Zelfs kregen we twee weken voor vertrek labels om aan onze koffers te bevestigen voor de vlucht. Een grotere service dan dit konden we niet wensen.



Na een rit van ongeveer 5 uur vanaf Johannesburg kwamen we aan in Marloth Park, waar we hartelijk werden ontvangen. **Ons huis was geheel in orde gemaakt en zag er heel erg leuk uit. Er was een barbecue buiten, waar we iedere avond gebruik van hebben gemaakt. Door deze barbecue hebben we besloten er thuis precies zo een te maken bij ons in de tuin. Hij deed het geweldig.**



Voordat we gingen kregen we te horen dat er veel wild liep rond het huis. Dezelfde avond werden we inderdaad verrast door een vrouwtjes bosbok, die wel heel dichtbij kwam en zich liet voeren. Een geweldige ervaring. Maar dit was nog niet alles. De volgende ochtend vroeg bij zonsopgang werden we bezocht door een groepje wrattenzwijnen, moeder met kinderen en vader die een stuk verderop de wacht stond te houden.

Uiteindelijk lieten ze zich aaien en konden we ze mooi op de foto zetten. Een uur later, bij het ontbijt aan de tafel op het terras, kwamen zebra's bij de voederplaats kijken. We hadden nogal wat appels ingeslagen en daar waren ze helemaal gek op!! Ik denk dat ze wel een half uur bij ons zijn gebleven. Het apartste dier dat we hebben gezien was het nachtaapje in het huisje van Bob. Het was lang, kroop van de boom in het huisje en bleef daar heerlijk naar ons liggen kijken. Bob, ik weet niet wat jij onder een nachtaapje verstaat, maar volgens ons hebben wij hier te maken met een boomslang.....!!!! (zie foto) Volgens mij heeft hij het gekraakt en durft het nagapie niet meer te komen.



Ook hebben we regelmatig op jullie bankje aan de rivier gezeten. Zowel 's avonds als 's morgens. Het uitzicht is hier fantastisch. Vooral bij zonsopgang. De nijlpaarden die stoeien in de rivier, de vogels die zitten te wachten op een lekker visje. Prachtig.



Net buiten het park bij de slagbomen is de verhuur van Quads. Ook hier hebben we gebruik van gemaakt. Dit was geweldig, wat een ervaring!! Dit is zeker een aanrader. Het huis Mhofu is een aanrader voor iedereen die van de natuur en het contact met de dieren houdt. We hadden het niet beter kunnen treffen!!!

Wilma en Ivo, jullie mogen enorm trots zijn op jullie huis, het was ons een genoegen om hier te verblijven. Wij willen jullie heeeeeeel hartelijk bedanken voor jullie gastvrijheid en komen zeker terug.

Piet en Yolande