

Henk en Anny Ruesink waren in Mhofu van 18-2 t/m 24-2-2012

Dag Wilma en Ivo,

We hebben iedere dag heerlijk weer gehad. Fijn om zo de hele dag buiten te zijn zonder tv, radio, krant of internet. Heel bijzonder vonden we de kerkdienst op zondag. We hadden Mimmi en Norval verteld dat we van plan waren te komen en Norval, die de diensten regelt, vroeg ons eerder te komen omdat voor de dienst samen gezongen werd. We werden door Norval en later door de predikant hartelijk welkom geheten. Het Zuid Afrikaans konden we goed volgen. Het bleek dat we de eerste Mhofu gasten waren die de kerkdienst bezochten.

Net als al jullie andere gasten hebben we genoten van de dieren in de tuin.

We hebben ook veel tijd doorgebracht op het bankje aan de rivier. Daar niet al te veel dieren gezien maar wel 2x een mooie neushoorn.

In Satara, Olifants en Mopani hebben we het ook goed gehad en ik vond het jammer het Krugerpark uit te rijden. Wat is het daar fijn!

Met een beetje heimwee naar jullie fijne bankje aan de rivier en ZA in het algemeen, hartelijke groeten
Henk en Anny Ruesink







