

De familie Blokker & Tjoelker waren onze gasten van 15 juni t/m 21 juni 2010 in Mhofu

We hebben een heerlijke tijd gehad in mooi Afrika, de combinatie voetbal en wild spotten is een geweldige ervaring geweest. We hebben net als jullie Nederland - Denemarken gezien en Duitsland - Ghana, wat een ervaring in het prachtige stadion, overall vrolijke mensen uit allerlei verschillende landen. Het kan dus echt dat, sport verbroederd! Na de wedstrijd veel op de foto gevraagd, was leuk.



Tussen deze 2 wedstrijden zijn we een week in jullie Mhofu geweest, we hebben de olifanten horen trompetteren en hééél dichtbij het hek gezien. In de tuin een paar aapjes, wrattenzwijnen, prachtige vogeltjes bont gekleurd en bokken gezien.



In het Marloth Park zelf veel zebra's en ook 2 giraffes, grote kudu's gezien. **Vakantiehuis Mhofu is compleet en huiselijk ingericht**, de avonden waren koud zodat je niet buiten kon zitten. Maar dat heb je als het winter is. Bijna dagelijks hebben wij bij Phumula Lodge gegeten, waar men maar liefst 8 tv's hadden aanstaan.



We zijn een dag in het **Kruger Park** geweest, een boze olifant tegen gekomen. We zijn toen écht heel snel achteruit weggereden, verder nog meer olifanten, giraffes, antiloppes, zebra's en andere kleinere dieren gezien. Helaas de leeuw die hoog op onze verlanglijst staat om te spotten zijn we niet tegen gekomen. Moeten we tóch nog weer terug komen !!!

Ook zijn we een dagje in **Swaziland** geweest, qua afstand en wegen goed te doen. Wij vinden het landschap prachtig daar. Wat absoluut een onprettige ervaring was dat we in de badkamer een schorpioen hadden, na tel. contact met Norval en Mimi hebben wij buiten het beest naar de eeuwige jachtvelden geholpen.

Na Mhofu zijn we nog een kleine week in **st. Lucia** geweest, ook heerlijk, de temperatuur net even iets aangenamer. Een dag wezen zee vissen was ook een geweldige ervaring, dolfinen die naast de boot mee zwommen, machtige grote walvissen gezien met van die spuitwater fonteinen, prachtig. We hebben geen vis gevangen maar toch een hele mooie dag gehad.

Vanuit st. Lucia zijn we nog naar **Durban** geweest en hebben daar de wedstrijd Nederland - Slowakije gezien, wederom overal vriendelijke en vrolijke mensen. Het mee lopen in de oranje parade was ook een hele leuke ervaring. Na nog een tussen stop in Ermelo zijn we 30 juni 's avonds weer terug naar Nederland gevlogen.

Hopelijk hebben jullie zo een beetje indruk hebt hoe onze vakantie is verlopen, dank voor jullie gastvrijheid in het mooie Mhofu. Wie weet tot een volgende keer, we moeten tenslotte nog de leeuw spotten om onze big 5 compleet te maken.

Vriendelijke groet, Wietse & Diana Willem & AnnA

