

Tineke en Joop Vermeij waren in Mhofu van 23 mei t/m 12 juni 2010

Na jarenlang hun enthousiaste verhalen te hebben aangehoord, gingen we met Ivo en Wilma, ons sussie en swoar, op vakantie naar Zuid-Afrika. Twee weken Mhofu en aansluitend in Johannesburg naar het WK voetbal voor de wedstrijd Nederland-Denemarken. Het was top! Zuid-Afrika is een prachtig en veelzijdig land; dat wisten we. **En Marloth Park is een heel bijzonder plekje in dit prachtige land. Mhofu is een groot, heel sfeervol en Afrikaans ingericht bush-huis. Het is van alle gemakken voorzien en je kan het zo gek niet bedenken of het is er..!**

Het huis is omgeven door een prachtige natuurtuin. De eerste ochtend tijdens het ontbijt werden we bezocht door een groep mongoose. Wat een cadeautje!



Daar bleef het niet bij. In die 2 weken hebben we het bosbokje met kleintje, veel wrattenzwijnen, blauwaapjes, het nagapie, impala's en heel veel vogels in de tuin gezien. Op een avond stonden er zelfs 6 zebra's op het terras die we konden voeren. **Daar word je echt helemaal stil van: zo bijzonder!**

De eerste week hebben we bushwalk gedaan in Krugerpark. We werden 's morgens om 6 uur opgehaald bij Malelanehek. Na ongeveer een half uur rijden (in dekens gewikkeld want wat wás het koud) stapten we uit om aan de wandeling te beginnen. In het begin toch een beetje eng, maar dat wende snel. Wat een ervaring om in de wildtuin rond te lopen met de wilde dieren om je heen! We spotten (wel op enige afstand...) twee neushoorns en een olifant en kregen veel uitleg over de flora en het gedrag van dieren.



Marloth Park ligt lekker dicht bij Krokodilhek, zo'n 20 minuten rijden, en daar waren we dan ook regelmatig te vinden. Het was elke keer weer spannend wat we zouden spotten, echt verslavend! Soms was je zo dichtbij een beest dat je met ingehouden adem in de auto zat.

De ene dag zag je wrattenzwijnen, roofvogels en giraffen en de andere keer op één dag de Big Five. Dat was kicken! De foto's van luipaard en leeuw zijn helaas mislukt, maar de herinnering blijft!



In Mhofu vind je heel veel informatie wat je allemaal zou kunnen doen vanuit Marloth Park. Kaarten, B&B adressen, restaurants, winkels, toeristische tips., het is er allemaal!

De tweede week zijn we 's morgens via Krokodilhek naar Skukuza gereden waar we zouden overnachten. Daar hebben we een gamedrive gedaan en hyena's, luipaard en veel olifanten gespot. Was wel weer hartstikke koud maar we hadden het niet willen missen! Toen we na afloop in het donker vanaf het restaurant terug wilden lopen naar de bungalow hebben we een tijd rondgedwaald. Het is daar zó donker en zelfs met een zaklamp kun je nauwelijks de weg terugvinden... Je bent gewaarschuwd...!



Via Phabenihek zijn we de volgende dag Krugerpark uit gegaan en hebben we de Panoramaroute gereden. Een schitterende rit. Hazyview, Graskop, Bourke's Potholes, Pilgrims Rest en overnacht in Blyde River Canyon Lodge: een aanrader (vraag om de bruidssuite..)! Vicky, de eigenaresse, vertelt je van alles over de omgeving.

We hebben Moholoholo bezocht, een rehabilitatiecentrum voor wilde dieren. Ook weer een aanrader! Als je wilde, mocht je een cheetah aaien!



De volgende dag hebben we een boottocht gemaakt op de Blyde River (vertrekpunt vanaf Swadini). Een prachtig uitzicht op de drie rondavels en krokodillen, hippo's, en mooie vogels gezien. Als afsluiting een prachtige zonsondergang. Het kon niet op! En maak je vooral geen zorgen als je in Zuid-Afrika een leuke band krijgt (wat niet zo vreemd is...) Voor je het weet is iedereen bezig met jouw auto en kijk je toe. **Wat een lieve mensen!**



Swaziland stond ook nog op het verlanglijstje en daar zijn we twee dagen geweest. Via Jeppes Reef de grens over richting Mbabane. Prima wegen, prachtige natuur, lieve mensen. Een overnachting in Umdoni bij Malkerns, een mooie B&B die zo in Engeland had kunnen staan. De Candle Factory is de moeite waard om te bezoeken en we hebben onderweg mooie handicraft gekocht. Op de terugweg hebben we Ngwenya glasfabriek bezocht, waar je het hele proces van glasblazen kan volgen. Daar zijn we de grens overgegaan, waar de zeer vriendelijke (soccer was het toverwoord....) douanebeambte de hele route voor ons opschreef. Hij drukte ons op het hart om de auto niet te verlaten en niet te stoppen. Allemaal heel goed bedoeld, maar het waren prima wegen en **we hebben ons geen moment onveilig gevoeld!** Het was een prachtige rit!



Terug in Marloth Park, Mhofu, stond ons heerlijke potjiekos te wachten, gemaakt door mijn sussie! We hebben heerlijk gegeten én gedronken deze vakantie! Lekker ontbijtjes, onvergetelijke braaien! De kookkunsten van Ivo en Wilma en Ivo's wijnkennis en wijnkeuze maakten dat we ons steeds weer in een topsterrenrestaurant waanden...



De birdwalk met Tony Newey was gaaf. 's Morgens om 7 uur gingen we op pad om vogels te spotten in Marloth Park. In de winter zijn dat er veel minder dan in de zomer maar om 11 uur hadden we er toch 24 kunnen aankruisen op ons lijstje. Na 4 uur spotten vonden wij het mooi geweest. Tony niet. Zijn reactie: "... already ..?"



De verzorgers van Mhofu, Norval en Mimmi, hadden voor ons zessen een ontbijt verzorgd op een prachtige plek in Krugerpark, de Mlondozidam. Een picknickplek op een berg met uitzicht op de rivier en de dieren. Alweer zo'n paradijsje!



Na twee weken Mhofu viel het afscheid zwaar... Ooit gaan we terug!

Gelukkig konden we ons nog verheugen op een paar dagen Joburg en dé wedstrijd! Het kon allemaal niet beter. De guesthouse waar we verbleven was top. De eigenaars twee lieve, enthousiaste en gastvrije mensen en alweer heerlijk eten en drinken! Ken bracht ons in zijn Jaguar naar Soccer City, supergaaf! De wedstrijd was een belevenis, de sfeer geweldig!



Lieve Wilma en Ivo, we hebben een geweldige tijd gehad in Zuid-Afrika! Bedankt voor jullie gastvrijheid, gezelligheid, het lekkere eten en drinken, jullie geduld, uitleg, enthousiasme...!

Liefde,
Joop en Tineke

