

Petra en Ellert waren te gast in Mhofu van 6 t/m 9 september 2010

Hallo Wilma en Ivo,

We hebben een heerlijke tijd gehad in Mhofu. Dan weer het Kruger Park in voor een unieke ervaring (o.a. 6 cheeta's gezien), de volgende dag zit je lekker met een boek op de veranda. De enige zorg die je hebt is of de elektriciteit 't doet, die vliegt er geregeld uit in het hele park, maar ja that's Africa...

Qua weer was het wisselend, maar eerlijk gezegd is dat voor ons niet van doorslaggevende aard. Het feit dat de zon niet geregeld scheen werd goed gemaakt door een behoorlijk kattenaanbod, meer dan ooit (BEHALVE luipaard natuurlijk).

Het huis had juist een nieuwe keuken gekregen, de inrichting is verder voorzien van veel Afrikaanse accenten. En ruimte genoeg voor 6 personen.

Als we weer in de buurt van het Kruger Park zijn dan overwegen we zeker weer een bezoek aan Mhofu!

Nog zeer bedankt voor het vertrouwen,

Vriendelijke groet,
Petra en Ellert

Foto's volgen