

Ivo & Wilma Lauteslager waren van 11 november tot 18 december 2009 in Mhofu.

De vliegreis met BA is perfect verlopen. Alles op tijd en prima service en lekker gegeten. Chicken curry. London heeft een mooi vliegveld dus dat was ook oke. We hadden wind mee dus lekker vroeg aangekomen. Heerlijk geslapen, 7 uur lang.... De auto die we kregen was K. Deze hebben de volgende dag we omgeruild op Kruger Airport.

Via Milly's op naar het vliegveld van Kruger Park om de auto te ruilen. Daarvoor naar het stadion van Nelspruit waar de WK2010 o.a. wordt gevoetbald. Leuk om het nu zo dichtbij te zien ipv een foto op het web. Check de video! →<http://www.vakantiehuisbijkrugerpark.nl/wk2010%20video.php>



Aankomsthal Johannesburg



WK2010 Mbombela stadion

Mimmi en Norval (onze caretakers) waren erg blij ons weer te zien. Het was nog steeds heel erg warm en benauwd, 39 graden. We hebben bijgekletst en een afspraak gemaakt om de volgende avond met elkaar uit te gaan eten. Zij hebben een trip naar Namibië gemaakt en zouden de foto's meenemen. Mhofu is weer opgeknapt, 2 nieuwe zelfgemaakte wastafels en schuifdeuren in de badkamer, helemaal geweldig! De badkamers zijn mooi en functioneel geworden. We hebben nu ook mooie badkamer kastjes die erbij passen.

Inrichting Mhofu →<http://www.vakantiehuisbijkrugerpark.nl/fotopaginas/indeling.htm>

Koven boven de gordijnen in de huiskamer, veel kleine dingen verbeterd, teveel om op te noemen maar echt toppie. In mei 2010 gaan we de tekeningen met Norval en Mimmi (onze caretakers) bespreken voor de nieuwe keuken die gaat komen.



Vaak naar Kruger geweest, heerlijk om weer terug te zijn. Er was een nieuwe brug bij Krokodil. Helaas is het door de enorme stroming van de rivier al weer weggespoeld, we hebben het nog net kunnen fotograferen.

We waren minder flexibel omdat de dichtstbijzijnde gate Krokodil brug afgesloten was ivm de ingestorte brug over de rivier de Krokodil. De verwachting is 2 weken dat deze weer open is. Maar dat zal wel niet lukken. Het was weer heerlijk om te zien hoe de dieren de regen waarden. Het regende regelmatig, het was hard nodig. De impala kalfjes spuiten er uit. De Big 5 is weer gespot. Ivo vindt dat er een BIG 7 moet komen, nijlpaard en cheeta erbij!





Nieuwe brug staat klaar

Nieuwe entree bijna klaar (Crocodil bridge)

Marloth Park ziet er zo mooi uit, zo groen en genoeg gras en blaadjes voor de dieren. We hebben alle dieren weer mogen bewonderen: giraffen (grote groepen), zebra, wilde bees, bosbok, impala, kudu, prachtige vogels. Aan de rivier hebben we fantastische momenten gehad. Spelende olifanten in het water, nijlpaarden en buffels (erg dichtbij het hek), neushoorns en meer.

→ In Marloth Park <http://www.vakantiehuisbijkrugerpark.nl/video.php>

In de tuin weer de bosbokken gehad, wel inmiddels 3 generaties. Siphon (tuinman) heeft buffelgras geplant, nu de regen is gevallen. Op de zaterdag nadat Jos en Peter zijn aangekomen hebben we een heerlijk gezellige avond gehad met onze overburen, Ronelle en Lea en onze Nederlandse vrienden Richard en Xandra, uit Johannesburg die ook een huis hebben in MP. We hebben gebruid en heel gezellig gekletst, gegeten en gedronken. Het was totaal onverwachts want beide stellen zouden alweer weg zijn maar het lukte toch om op het laatst iedereen te bereiken voor een braai. Dus met zijn 8-en een topavond gehad.



Sinds de Sweni-trail 25-11 t/m 28-11 geen regen meer gehad. De trail was weer heel bijzonder. Het kamp ligt hoog met een prachtig uitzicht op 2 waterholes. **Klik op de afbeelding hiernaast voor de foto's van de trail.**

Na de Sweni-trail genoten we vooral weer van de prachtige groene natuur en alle pasgeboren impalaatjes. Onze vrienden vonden alles helemaal toppie.

Op het eind van onze laatste dag in Kruger na de trail werd de top attractie van de dag. Een moeder hyena met 2 puppies. Ongelofelijk klein en we stonden zo dichtbij. Onder de auto liep een buis waar ze zich normaal verbergen en slapen. Moeders was heel relaxed en liet haar kids lekker rondhuppelen en drinken volop aan de tiet.



Klik op de afbeelding hierboven om een deel foto's te bekijken van onze vakantie.

Toen vader hyena kwam was het speelmomentje daar. Geweldig om deze prachtige dieren van zo dichtbij te zien en te genieten van hun gedrag. We zijn een middag naar Komatipoort geweest terwijl onze mannen gingen golfen. Peter had niet zo'n mooie baan gezien, impala's op de baan en de geluiden uit Kruger op de achtergrond (hippo's).

Jos en Peter vinden Mhofu een te gek huis met alles er op en eraan. Ze kunnen heel goed begrijpen dat iedereen zo enthousiast is. Op deze unieke locatie en een heel gezellig huis. Jos kon het niet geloven dat 2 bosbokken zo genoten van de banaan die zij zelf gaf.

Nog een middag naar Mozambique geweest. Zonder de douane te zien net over de grens garnalen gegeten. Was een leuke ervaring. We werden gereden door de eigenaar Leon van Jabula lodge. Kost 250 ZAR pp. **Klik op de afbeelding hiernaast voor de foto's.**



Met z'n 4-en hebben we nog getennist, gefietst, gezeten op ons bankje en gewandeld in MP langs de rivier. Verder hebben Ivo en ik in Malelane, de golfbaan Leopard Creek, waar vanaf 10 december de Alfred Dunhill cup plaats vond (met grote namen zoals Ernie Els die een huis bezit aan de rivier bij de golfbaan) 2 dagen meegelopen. In de Nursery (tuincentrumpje) hebben we een inheemse struik gekocht (Vlam van die vlakke). We kopen elke vakantie een boom of struik die we dan planten in onze tuin. Later nog een Worsboom in de Nursery van Skukuza aangekocht.

In de Craft & Art Shop Mvubu in Malelane hebben we ons kunstwerk hebben gescoord voor Wijk bij Duurstede (ons 25 jarig huwelijkscadeau). Deze zal op een mooie plek in de tuin komen te staan. Precies wat wij wilden. Een Sanman (jager) van metaal. Afgesloten met een heerlijk lunch (gegrilde tonijn).



We hebben het rehabcentre Mholoholo bezocht en een nacht geboekt. Helemaal toppie. **Klik op de afbeelding hiernaast voor de foto's van ons.**

Onze uitstapjes:

- overnachting in Satara (restcamp Kruger Park)
- Pelgrims Rest
- de drie rondavels
- de Botanische tuin van Nelspruit
- overnachting in onze tent in kamp Krokodilbrug in het Kruger Reserve
- de Botanische tuin van Roodepoort

Op de terugreis bij onze vrienden in Pretoria en Johannesburg geweest een heerlijke afsluiting.

Ivo & Wilma