

De familie Akkermans verbleven in Mhofu van 15 augustus t/m 19 augustus 2009.

Hallo Wilma en Ivo,

Jean-Paul en de jongens hebben het erg naar hun zin gehad in Zuid-Afrika en zeker ook in Mhofu. De dieren in de tuin, zo dicht bij je huis, dat je ze zelfs kan aanraken is **helemaal top**. De wildtuin Lionspruit is zeker de moeite waard voor een bezoek. Erg leuk om tijdens je verblijf in Mhofu zo dichtbij een wildtuin te kunnen bezoeken. Het was overdag heerlijk maar de nachttemperatuur was nog te koud zodat de jongens niet hebben kunnen zwemmen. Het was vanwege de lage nachttemperatuur dat het water dan te koud is. Maar ja, het is natuurlijk ook winter.

De reis is begonnen in Johannesburg. O.a. Lionpark bezocht en het aaien van de welpen is voor kinderen natuurlijk ontzettend leuk. Daarna doorgegaan naar Pretoria voor de bezoeken o.a. aan de universiteit. Onze zoon wordt toegelaten! Hij was zelf ook ontzettend enthousiast, maar eerst nog zijn examen in 2010. Het gehuurde huis in Hoedspruit met ligging aan een rivier waar veel nijlpaarden verbleven was ontzettend leuk. De nodige uitstapjes gemaakt (Cheetah project, reptielenpark en heel veel wilde dieren gespot in het Krugerpark.





Aan de rivier de Krokodil



Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. Het was een kort verblijf in Mhofu maar iedereen heeft toch een goede indruk gekregen van **dit prachtige huis in deze mooie en ontspannen omgeving**. Uiteraard zullen we Mhofu zeer positief beoordelen!

Groetjes van Paul, Onno, Stijn, Jean-Paul en Cora.