

## Marja en Simon verbleven in het Vakantiehuis naast Mhofu van 25 december 2010 tot 8 januari 2011

Dankzij Wilma en Ivo zijn we in staat gesteld het buurhuis van Mhofu te huren voor de periode van 14 dagen. Door familieomstandigheden is onze Zuid-Afrika reis in oktober voortijdig afgebroken, we wilden heel graag zsm terug naar dit geweldige land.

Op 1<sup>ste</sup> kerstdag arriveerden we in Marloth Park en hebben we de sleutel van de burens opgehaald bij de caretakers Manie en Annetjie die ons verwelkomden met een drankje en een heerlijk stuk chocoladetaart waarna ze ons naar het huis hebben gebracht. Waar onze boodschappen voor ons kerstdiner, die we al eerder via Wilma hadden doorgegeven, op ons lagen te wachten. Wat een geweldige service!

Na ons geïnstalleerd te hebben zijn we op de stoep gaan zitten om de bush op ons in te laten werken..... GEWELDIG! Binnen de kortste tijd werden we bezocht door een bosbokkie met jong en diverse warthogs. Zelfs een wat schuchter hoogdrachtig Kudu vrouwtje kwam een kijken wat voor vlees ze in de kuip had.



Boxingday hebben we in Marloth gevierd met een boek op de stoep en een bezoek aan de Crocodileriver om vast een beetje van het Kruger te proeven. We werden getraakteerd op diverse mooie vogels, waterbokken, kudu's en impala's die overigens rondom het huis ook in grote getale aanwezig waren.

De volgende dag zouden we ons eerste bezoek aan KNP brengen, we hadden wat moeite om toegelaten te worden omdat ze deze dagen "fully booked" waren ivm met de ZA zomervakantie. Gelukkig mochten we na wat heen en weer getelefoneer toch naar binnen.

Via de H5, S102 naar het Biyamiti ompad gereden. Onderweg zijn we Giraffen, Zebra's, Impala's en een grote diversiteit aan vogels, tortoises en onze eerste Rhino op afstand tegengekomen. Een ranger gaf ons de tip dat er leeuwen gespot waren op de S114, wij erop af, de trafficjam verraadde al van verre waar de leeuwen zich moesten bevinden. Op het moment dat wij ze konden zien liepen ze dieper het struikgewas in en hadden we letterlijk het nakijken maar op de eerste dag al een glimp van deze machtige dieren op te mogen vangen was al genoeg om de adrenaline te laten stromen. Jammer maar geen foto. Wel een prachtige opname, al zeg ik het zelf, van een stel ijsvogels en een rups.



Op de diverse daaropvolgende ritten door KNP hebben teveel gezien om op te noemen. De Big Five weliswaar niet op een en dezelfde dag maar toch!

Mijn wens was o.a..de Giant African Snail op de foto te krijgen en dat werd me gegund.

Waar we bijzonder van genoten hebben is een ontmoeting met een verkleurmantje aka kameleon. Wat een grappig diertje. Diverse leeuwen gespot veelal van veraf, een oude, magere, gewonde leeuwin vlak bij krokodilhek hebben we van zeer dichtbij gezien. Ze was er slacht aan toe en likte haar wonden. We hebben haar Elsa gedoopt (naar de leeuwin uit de boeken van Joy en George

Adamson), een dag of 8 later hebben we haar boven verwachting weer gezien, haar toestand was niet veel verbeterd. Ook dat is de natuur.



De meest majestueuze Giraffen en gracieuze Kudu's, speelse Zebra's en enorme kuddes stoere Waterbuffels en heel veel Olifanten in alle maten, hebben ons pad gekruist, we konden er geen genoeg van krijgen. Impala's bij de vleet en de Gnoes waren ook sterk vertegenwoordigd. Een zeer lui uitgevallen luipaard in een boom in de buurt van Afsaal was echt een toegift.



Wildspotten blijft zo verrassend, zo zie je urenlang weinig en dan midden in een zware onweersbui waarbij zoveel regen viel dat we de weg voor ons nauwelijks konden zien loopt er bijna een enorme Rhino tegen ons op, dat was even spannend maar gelukkig voelde hij zich niet bedreigd en vervolgde hij zijn weg in de slagregens.



In Marloth Park hebben we ook genoten van de vriendelijke mensen, het heerlijke eten in de restaurants en de reuze gezellige braai bij Wilma en Ivo. Barberton en Nelspruit zijn zeker een bezoek waard alleen bij ruim 40 graden is het beter toeven in de schaduw op de stoep van het vakantiehuis.

Een bezoek aan Mvubu Craft & Artshop bij Malelane Gate is een aanrader, we hebben een prachtige olifant in olieverf mee naar huis genomen. We hebben een heerlijke vakantie gehad in Marloth Park, we hebben ons echt thuis gevoeld. De ervaring om in een huis in de bush te wonen was onvergetelijk. We komen hier vast weer terug!

Marja en Simon.