

Hierbij een verslag van onze vakantie, die we samen met Ivo en Wilma hebben doorgebracht in Mhofu, het zogeheten huis van Ivo en Wilma in Marloth Park te Zuid Afrika van 18 oktober tot 16 november 2007.



Na een lange reis (overstap in Portugal met lange wachttijd) kwamen we 's ochtends aan in Johannesburg, daar een auto gehuurd en vandaar een 4 uur durende autorit gemaakt naar Marloth Park. Het links rijden was een aparte ervaring, maar het went snel.

In Marloth Park aangekomen direct al veel dieren gezien: impala's, zebra's, wrattenzwijnen, een nachtaapje (bushbaby) en een ijsvogel, die lopen/vliegen daar gewoon door het park en zelfs door de tuin.

Het huis was een verrassing; een mooi bushhuis met 2 veranda's (boven en beneden), een leuke binninneninrichting met veel Afrikaanse accenten en accessoires en 2 fijne slaapkamers met ieder een eigen douche en toilet, dus veel privacy. Boven is er ook gelegenheid om te slapen in een knusse ruimte.



Vanaf de veranda kijk je de tuin in die een aantal voederplaatsen heeft en waar dagelijks dieren komen eten. Verder bevindt zich naast het huis de "boma", een zitgedeelte dat half omheind is met palen en waar ook de braai is. Een heerlijke bostuin om het huis zonder hekwerk, zodat dieren "gewoon" door de tuin kunnen lopen. We hebben veel avonden thuis gegeten, de braai aangestoken, een "potjie" gemaakt of gewoon gekookt en dan heerlijk op de veranda met een goed glas wijn ons maaltje verorbert.

Intussen kwamen dan de genetkat, het nachtaapje of de wrattenzwijnen langs.



Ook overdag konden we genieten van dieren die door de tuin liepen en de voederplaats aandeden. Wij hebben uit de hand bosbokjes gevoerd (die lagen 's nachts naast het huis te slapen), zebra's (een kudde met zebrababy) en kudu's.



Geweldig, wat een ervaring is dat. Verder lopen er nog heel wat dieren rond het huis, van apen tot de mooiste hagedissen en natuurlijk heel veel mooie vogels. Het is gewoon te veel om op te noemen. Verder was de grote verrassing dat je slechts een paar minuten hoefde te lopen om bij het hek te komen wat Marloth Park scheidt van het Kruger Park. Achter dit hek van gaas, stroomt de Krokodillenrivier, waar je veel watervogels en andere (drinkende) dieren kunt zien. Aan de rivier is altijd wel iets te zien, wanneer je ook komt.



We hebben heel wat dagen van onze vakantie doorgebracht in het Kruger Park. Onze wildcard hadden we in Nederland al besteld, na een aantal dagen hadden we onze kaart er al uit. We hebben veel dieren gezien en heel mooie foto's kunnen maken. De big 5 heeft zich aan ons vertoond en dat is natuurlijk top, maar het grote genieten zat hem toch in dieren die soms de prachtigste shows gaven en natuurlijk het landschap en de rust die het park uitademt. Stress kwam in ons woordenboek niet voor, tenzij je meetelt dat we soms stevig door moesten rijden om voor sluitingstijd het park uit te zijn.

Met Ivo en Wilma en nog 4 Duitsers, hebben we een wandelsafari gedaan in het Krugerpark. De Metsi-Metsi trail. Onder begeleiding van 2 rangers hebben we 2 schitterende wandelingen gemaakt, waar veel spannende momenten in zaten, met leeuwen, olifanten, neushoorns en wilde honden. We sliepen in een kamp, in houten "huisjes" op palen, omheind door een best wel laag hek. Voor dat hek hebben we regelmatig olifanten zien lopen en ook leeuwen.



We zijn niet alleen naar het Krugerpark geweest, maar hebben ook een aantal leuke tripjes gemaakt. We zijn o.a. een dagje naar Jeppe's Reef geweest, waar een dans/zangshow werd gegeven door de Matsamo Cultural Group. Ook kon je daar een nagebouwd huttendorp bekijken en aansluitend lekker eten.



We zijn een dagje naar Swaziland geweest, een thuisland. Een leuke ervaring, al was het alleen maar om de grens over te steken, want dat is al een belevenis op zich. Loketje in, loketje uit en de slagboom wordt handmatig opengedraaid.



De Panoramaroute stond ook op ons programma. Slechts ong. 2 uur rijden van Marloth Park en je bevindt je in een schitterende bergachtige omgeving met veel bezienswaardigheden. Wij zijn bij God's window, de Pinnacle falls, Burke Potholes (een canyon met 2 rivieren die samenkommen, uitgesleten rotsen met prachtige vormen, erg mooi), Pilgrims Rest (een oud mijnwerkersdorp, nu een zeer toeristisch oord) en nog wat andere bezienswaardigheden geweest.



Wij hebben 2 nachten overnacht in Graskop, wat centraal gelegen is, zodat je niet ver hoeft te rijden voor je bezichtingen.

Verder zijn we in wat naburige steden/dorpen geweest, zoals Malelane, Nelspruit en Komatiopoort, hier deden we ook onze boodschappen en gingen naar een internetcafé of liepen gewoon wat rond.

Al met al was het een wereldvakantie en zeker de moeite waard om nog eens te gaan en dat gaat ook vast en zeker nog een keer gebeuren.

Wij hebben Ivo en Wilma al bedankt voor deze fantastische vakantie, maar bij deze doen we het nog eens. Bedankt lieve vrienden, jullie hebben ons de kans gegeven om een geweldige ervaring op te doen en met eigen ogen, oren, neus en tastzin te ervaren hoe het is in jullie 2de land.

Dini en Fred