

Nelleke en Kees waren onze gasten van 31 maart t/m 4 april 2007. Dank voor de foto's en jullie verslag!

We hebben de meest geweldige tijd gehad in Mhofu en het Marloth Park. We zijn vrij veel weggeweest, dus we hebben niet al te veel dieren gezien, maar impala's en blouaapjes waren altijd aanwezig. Ook hebben we een zebra bijna in de tuin gehad. De aapjes zijn erg grappig en we hebben er een heleboel plezier om gehad. We zijn twee dagen naar het Krugerpark geweest waar we de hele dag hebben rondgereden en **één dag hebben we in Mozambique doorgebracht**. De rest van de tijd hebben we andere leuke dingen gedaan: boodschappen gedaan in Nelspruit in een vruchteloze poging om een dierenwinkel te vinden om een cadeautje te kopen voor onze kat thuis, eten in het restaurant in het Marloth Park, braaien, een nightdrive in het Kruger Nationaal Park, 's avonds een filmpje kijken, etc. etc.

Aangezien ik al vaker in Mhofu heb gelogeed, wist ik al het een en ander van het Marloth Park en het Krugerpark af, maar wederom verbaasde ik me er weer over hoe mooi Zuid-Afrika is en hoe speciaal het gevoel is dat je krijgt wanneer je oog in oog staat met wilde dieren. We hebben zelfs twee luipaarden gezien en een cheeta. Geen leeuwen, maar met het zien van deze andere katachtigen, prijzen we onszelf er gelukkig!

To cut a long story short, dit was onze ervaring in **Mhofu in a nutshell en het was GEWELDIG!**

Groetjes,
Nelleke en Kees



blouaap kijkt door boma



kameelperd op de Olifantsrijlaan in Marloth Park



Kees op het pad met zebra



Kees en Nelleke

Hans en Elza, Carina, Myrthe en Jesse van Driel waren onze gasten van 14 februari tot 22 februari 2007.

Hier volgt hun verslag en zien jullie de prachtige foto's! Baie dankie weer!

Wat moeten we nog zeggen, alles is al zo'n beetje gezegd door de andere huurders. **Jullie hebben inderdaad een fantastisch huis; we hebben genoten.**



paradijs vliegenvanger

Alleen jammer dat we bijna geen dieren in de tuin hebben gezien. Een wandelende tak op de veranda, was het zo ongeveer wel. Ook spannend hoor, zoiets hadden we nog nooit gezien. Op de laatste middag kregen we twee zwijntjes in de tuin en de ochtend voor we vertrokken een bushbok met jong. Verder in Marloth Park wel veel dieren gezien.



baviaan



witte pad op deurklopper balkon

We hebben veel gebruik gemaakt van de plafondventilatoren, want wat was het warm. De temperatuur is heel de week niet onder de 42 graden geweest. We hebben twee keer gebruik gemaakt van het zwembad; heerlijk rustig daar, meeste tijd heb je het zwembad voor jezelf.



Nijlpaarden (seekoeien) bij de Krokodilrivier

We hebben drie hele dagen in het Kruger doorgebracht en de derde dag was het raak ! De hele Big Five gezien. Het begon 's morgens om zes uur met een luipaard en volgens ons was het deze dag nationale olifantendag...



Wat een kuddes. Wat gaat de tijd snel als je in de wildtuin bent. 's Morgens om zes uur binnen en 's avonds om zes uur schrikken 'o, is het al zo laat' en dan door moeten rijden anders haal je half zeven niet.



berghaan / bataleur



bushbok in Mhofu

Over een paar jaar kunnen jullie zelf appels plukken in jullie tuin, want volgens Jesse ontbrak er een appelboom in de tuin en heeft hij een pitje in de grond gestopt. Hij is er absoluut van overtuigd dat jullie over een poosje een eigen appelboom hebben. Waar hij komt blijft een verrassing.



de uitkijkpost "die Krans" in Marloth Park



We hebben alle vijf echt genoten. **Jullie huis is top, Marloth Park is top, Kruger is top, heel Zuid Afrika is gewoon super.** Dus als jullie het niet erg vinden, komen we graag nog een keer terug. Hopelijk over twee jaar.



witte neushoorn in Kruger



terras Mhofu



Groetjes, Hans en Elza, Carina, Myrthe en Jesse van Driel

Tom Bouman en Inge Schaap zijn in Mhofu geweest van 30-12-2006 t/m 28-1-2007. Zij sms-ten in hun vakantie het bericht dat er giraffen, zebra, impala en bavianen in onze tuin waren! Zij hebben gegolft op de golfbaan van Komatipoort, Malelane (zelfs aan wedstrijden meegedaan!), [Leopard Creek](#) en Hans Merensky. Temperaturen van 50 graden Celsius werden in deze vakantie gehaald...

De foto's!





Mhofu mmmmmmm



Skukuza golfbaan en hippo



Tom Bouman op Golfbaan Nelspruit



Inge Schaap op golfbaan in Nelspruit



Mhofu is prachtig groen in Januari 2007

Wat moet je nog zeggen?! **Een topplek!!** en wat een dieren. Een heerlijk huis met een dagelijkse, bijna aaneengesloten parade van wilde dieren die een hapje komen halen. Gewoon een boek lezen op de veranda is een avontuur. Als je even opkijkt staan er ineens een groep apen, zwijntjes, bokjes of zebra's op de stoep. Tijdens de trip naar het Kruger park maken alleen de big 5 nog indruk omdat je de rest van de dieren al van dichtbij hebt gezien op de veranda. O ja, Ivo, elke zaterdag is op Malelane Golfclub een competitie en daar kun je gewoon meedoen.

Doe ze de groeten van Tom en Inge. Kortom we hebben genoten en geniet van je huis en tot gauw! Tom en Inge.



blouaap



lizard

bushbok



mannetjes nyala



Tom en kameelperd in Marloth Park



Tom op balkon, nyala in de tuin van Mhofu



vlakvark op nieuw betegeld terras



?? op papaya



giraf en Inge in Marloth Park



Kruger





Inge op de tee



buffel in Kruger